



Nieuwsbrief

Dag 4—Dinsdag 15 augustus 2017

De dag van de ander soort superheld!

Maandag was de dag van een ander soort superheld. De dag van de brandweer, ambulance en politie.

Alle welpen hebben in elke discipline een aantal oefeningen en spelletjes gedaan. Zo hebben ze geblinddoekt de weg gezocht in een gebouw, een zitzak gered uit een brandend gebouw, een oefeningetje gedaan met communiceren en een echt brandje geblust.

Na de lunch hebben de welpen een presentatie gekregen van een echte dokter! Deze dokter was extra speciaal, omdat deze op de traumahelikopter werkte.

's Avonds hebben ze boeven gevangen op de zandvlakte, en een poging gedaan om een deel van de buit te smokkelen zonder gesnapt te worden!

Een witte keuken

Maandagavond, na het afwascorvee is er een misdaad gepleegd in de keuken.

Toen een leiding, die anoniem wilt blijven, de keuken betrad, bleek deze compleet onder het witte sop te zitten.

Niemand weet hoe en wanneer deze misdaad is gepleegd. Maar op de plaats van de misdaad zijn sporen gevonden van rattenharen en wolvenpootafdrukken.

Heeft u meer informatie over dit voorval, meld het bij uw postbode!

Wie is toch die schildpad?

We komen hem al vaker tegen, ook tijdens de opkomsten. Hij is altijd gezellig en zorgt voor een goede sfeer. Iedereen mag hem, maar wie is toch die Oe? Wie schuilt er achter dit masker??

Wist-je-datjes

- ⇒ Er is blijkbaar een huwelijk gepland dit kamp! Hou de krant in de gaten!
- ⇒ Tha drinkt meer thee dan de rest van de leiding koffie bij elkaar!
- ⇒ Snoepjes zijn het medicijn voor alles. Maar dan ook echt alles!
- ⇒ Welpen zijn heel eerlijk! (Als het hun uitkomt)
- ⇒ Er ligt nu al meer zand in het clubhuis dan op de zandvlakte!

Het weer

Het weer weet het niet meer. Gaat het nou regen, onweren of zonschijnen?

Laten we het er op houden dat het weer vooral wisselvallig is. Dan zitten wij altijd goed, en krijgen we dit keer misschien geen klachten.

En bij twijfel, een paraplu is ook een parasol.

VANDAAG
15 AUG



24° Max
RealFeel® 29°

Een regen- of
onweersbui



Een momentje met Oe!

Wie is Oe??? Iedereen kent hem, maar eigenlijk kent niemand hem echt goed. In dit speciale momentje met Oe proberen we meer over hem te weten te komen. Iets wat niet makkelijk is, omdat Oe ook niet zoveel over zichzelf weet.

Wat we wel weten is dat Oe altijd gezellig is. En waarom?? Koffie, de drank die volgens Oe echt het antwoord is op alles. Maar dan ook echt ALLES.

Niet goed geslapen? Koffie! Heel goed geslapen? Koffie! Moeilijk wakker worden? Koffie! Teen gestoten? Koffie!

Het wordt duidelijk dat Oe van koffie houdt. Maar niet alleen voor koffie mag je Oe 's avonds wakker maken. Voor snoep komt Oe ook zeker zijn bed uit! Wil je Oe echt gelukkig maken? Biedt hem dan een keer een kopje koffie aan, en zorg dat je een lekker snoepje bij je hebt. Je ziet Oe gelijk gelukkig worden.

En van een gelukkige Oe worden wij gelukkig. Wanneer Oe gelukkig is, zorgt hij ervoor dat het voor de rest ook gezellig wordt!

Meer weten over Oe? Spreek hem aan in de gang en knoop een praatje aan. We weten zeker dat het een goed gesprek zal worden!

Geld gestolen, boeven op de zandvlakte

Even na het avondcorvee, wanneer de leiding van plan is het avondcorvee uit te leggen, komt Chikai in grote paniek de voorkuil op.

De pot met geld voor de boodschappen is gestolen! Geen enkele leiding weet waar het geld kan zijn, maar er zijn vreemde voetstappen richting de zandvlakte gezien...

Anoniem bericht: "Geld gevonden"

Deze krant heeft een anonieme ingezonden brief ontvangen:

"Het spijt mij zeer van de paniek die in afgelopen avond heb veroorzaakt. Het geld dat ik kwijt leek te zijn, lag gewoon onder de tafel."

Anoniem

Uit eigen onderzoek concludeert deze krant dat de pot met geld waarschijnlijk door de wind is omgevallen. De voetstappen richting de zandvlakte bleken van Sherekhan te zijn.

Smokkelaars op de zandvlakte

Smokkelaars hebben geprobeerd smokkelwaar te smokkelen over de zandvlakte.

Oplettende douaniers hebben gelukkig het grootste gedeelte kunnen veiligstellen.

Column: Superman

Door: SuperExpert Nag

Zoals beloofd is vandaag het onderwerp van deze column Superman of de man van staal zoals hij ook wel bekend is. Superman is geen mens maar een Kryptonian, een ras ver ontwikkelde aliens van de planeet Krypton. Hij heeft superkrachten als gevolg van de specifieke straling van onze gele zon, dit maakt hem bijna onverwoestbaar, behalve als hij in aanraking komt met Kryptonite, een groen radioactief mineraal van zijn thuis planeet. Superman is een van de weinige nog levende Kryptonians, want vlak na dat hij als kind weg gestuurd was, is de planeet verwoest.

Morgen: "Black Widow"