

DAILY ALOHA



ZOMERKAMP ZEEVERKENNERS OCHTEND 2011

Zo zout hebben we nog nooit gegeten!

Gisteren moesten de handen flink uit de mouwen worden gestoken, want er waren wel drie sluisen die bedwongen moesten worden. Om te beginnen de Volkeraksluisen waar de nacht was doorgebracht, daarna door de Krammersluisen naar het zoute getijdewater en als laatste de Grevelingensluis, om daarna het laatste stukje te kunnen varen naar de Mosselbank.

KWALLEN IN DE SLUIS

Bij de Grevelingensluis was het water goed gevuld met kwalen. Diverse menusuggesties passeerden daardoor de revue. Kwal and Eggs, Gestoofde Kwal, Kwalkommersalade en Gefrituurde Kwal. Uiteindelijk is besloten om de kwalen achter ons te laten en een traditioneel aardappel en vlees gerecht te nuttigen. 'S avonds op de Mosselbank bleken daar ananassen en kokosnoten te groeien, ook wel bekend als de Peen Apple volgens Gosse. Al jaren komen we Weerwolven op de Mosselbank en ook dit jaar lieten zij hun gezicht zien.



Oorkwal - Aurelia aurita

De kwal bezit een klokvormig lichaam dat ongeveer 25 cm. groot kan worden. De klok bestaat uit een geleachtige massa tussen twee lagen cellen. Dit fungeert in feite als een soort primitief skelet. De oorkwal heeft geplooide mondarmen die langer zijn als de vele korte tentakels aan de rand van de klok. De tentakels bevatten netelcellen die echter niet gevaarlijk zijn voor de mens. De oorkwal dankt zijn naam aan de vier ovaalvormige voortplantingsorganen die van de

bovenkant goed te zien zijn. De kwal kan zijn klok samentrekken en stoot met deze beweging water uit. Hierdoor is de kwal in staat zwembewegingen te maken. Meestal laat hij zich echter met de stroom meedrijven. De kwal voedt zich met kleine visjes en kreeftachtigen die tegen zijn tentakels opbotsten. De netelcellen verlammen de prooi en die wordt door de mondtentakels naar de mondopening geduwd.



STALEN WILLEM Een nieuwe sleper betekent natuurlijk oefenen, oefenen en nog eens oefenen, maar dat is helemaal niet erg natuurlijk! Het is tot nu toe nog niet gelukt om er een deuk in te varen, gelukkig!



CORVEE Omdat we op zout water liggen heeft bovendien geluk dat er niet geputst hoeft te worden, maar dat natuurlijk niet dat er niet wordt schoongemaakt, vegen dus, en eventueel met wat water uit de tanks!



DE SON IN DE ZEE SIEN SAKKEN Vandaag is het heerlijk zeilweer, met een windkracht vier uit Noordelijke richting en een graad of 20. Ook de zon zal volop schijnen! Smeer je goed in en drink genoeg!