

Draak van Smook

Het begin van het midden is begonnen en dat betekent dat we nu echt onderweg zijn op kamp.

De leiding denkt dat iedereen het nu wel naar zijn zin heeft op kamp.

De draak van Smook vormt een groot probleem en de welpen zijn zo goed om Stach te helpen. We hebben op de draak geschoten, geschilderd en onze moed getest door drakenei opdrachten te doen. Alle opdrachten zijn goed uitgevoerd en 's avonds durfden we dus de zevenkoppige draak te verslaan in het donkere bos. De eerste draak was snel verslagen en dus kwam er een tweeling draak die zijn plek innam. Ook tegen deze draak hebben we heldhaftig gestreden en vijf koppen afgehakt. De laatste twee liggen in een hoekje te treuren over het verlies van de andere koppen.

Tot slot zijn er veel brieven gestuurd door de ouders en er waren veel blij gezichten te zien na het lezen. De leiding heeft zelfs een kaartje gekregen van de ouders van Hielke. Dat maakt ons blij.

Wist je dat?

- ◇ Welpen hele slimme manieren hebben gevonden om snel van de slaapzaal naar de badkamer te gaan?
- ◇ Dit hinkelen met 1 voet met schoen en 1 voet zonder schoen in.
- ◇ Brian helemaal alleen gelopen heeft tijdens het nachtspel.
- ◇ Timo ook heel veel kan zien 's nachts zonder zaklamp?
- ◇ Mauro 25 dode vogels op zak had?
- ◇ Hij die van Lungri had gekregen?
- ◇ Alle was droog is en af te halen is bij Sherekhan.



Het weer:



Uitspraak van de dag:

"HUH bever!!"

Inwoners van dienst:

Wapenfelters

Wat eten we vandaag?

Lange dunne siertjes

Opdracht van de dag:

Einde maken aan de schuifelende kerken van Uikemene

Katoren in Druk

5e editie

27 augustus 2013